

## **Gánh nặng Lời của Chúa trong sách Ma-la-chi**

(Sách cuối cùng trong Kinh Thánh Cựu Ước)

- I. **Ma-la-chi – “Sứ giả của Ta”** (A-gê 1:13; Ma-la-chi 3:1)
- II. **Đức Chúa Trời đã bắt đầu bằng cách biểu lộ tình yêu của Ngài đối với dân Ngài** (Ma-la-chi 1:2-5; Ô-sê 11:1; Ê-phê-sô 2:1-7; Tít 3:3-7; 1.Giăng 4:10, 19)
  - A. Khởi đầu với câu chuyện về Gia-cốp và Ê-sau (Phục 7:6-8; 10:15; Ê-sai 41:8-9; Sáng 25:21-23; 32:28; Rôma 9:10-13)
  - B. Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp; Ngài ghét Ê-sau
  - C. Dân Đức Chúa Trời trở nên vô cảm đối với tình yêu của Ngài (Khải Huyền 2:4)
- III. **Sự sửa phạt nghiêm khắc của Chúa dành cho các thầy tế lễ không trung thành** (Ma-la-chi 1:6-14; Ê-phê-sô 4:17-19) **là những người làm ô uế chức tế lễ và giao ước với Lê-vi**
  - A. Vì khinh thường danh của Chúa – không dâng lên sự tôn kính và kính sợ cho danh của Chúa (Ê-bơ-rơ 12:28; Châm-ngôn 14:26-27; Thi Thiên 34:11; Lu-ca 12:5; Khải Huyền 14:7)
  - B. Vì xúc phạm Bàn của Chúa
    1. Nói Bàn Chúa là đáng khinh và ô uế (Ma-la-chi 1:7-9, 12; 1.Cô 11:17, 20-29)
    2. Dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời bằng các con vật cưỡng được, què, mù và bệnh tật (Ma-la-chi 1:13b; Lê-vi 22:19-25; Phục-truyền 15:21)
    3. Chế nhạo ở bàn của Chúa, nói “việc khó nhọc làm sao!” hoặc “*thật là một gánh nặng*” (Ma-la-chi 1:13a; Ê-sai 43:22-24)
  - C. Những sinh tế (của lễ) như vậy thì KHÔNG làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và KHÔNG được Ngài nhậm (1.Phi 1:19; 2:5)

D. Sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời bởi những hành động tội tệ của các thầy tế lễ (Ma-la-chi 1:8-14)

1. Xem đó là những việc ác
2. Thà đóng cửa đền thờ của Ngài thì hơn
3. Giáng lời rủa sả cho những kẻ đã đối xử một cách gian trá với Đức Chúa Trời – cố gắng lừa dối Đức Chúa Trời
  - a. Ngài là vị Vua vĩ đại – CHÚA của các đạo quân (Ma-la-chi 1:11, 14)
  - b. Danh Ngài sẽ là lớn và đáng sợ giữa các nước
  - c. Để được ứng nghiệm thời đại sắp đến; nhưng phải được biểu lộ bởi dân của Ngài ngày hôm nay

**IV. Sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời bằng hình phạt nghiêm trọng cho những thầy tế lễ không trung thành (Ma-la-chi 2:1-4; Ê-ê-rơ 3:7-8, 13, 15; 4:7)**

A. Sự cần thiết để nghe lời Đức Chúa Trời, và tiếp nhận vào trong lòng (để ăn năn), và dâng vinh hiển cho danh Ngài

B. Nếu các thầy tế lễ từ chối lắng nghe:

1. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng lời rủa sả trên họ và rủa sả những phước lành của họ
2. Đức Chúa Trời sẽ quở trách những hạt giống (Ma-la-chi 2:3) – làm cho hạt giống không lớn lên; bản dịch khác: “Ta sẽ quở trách hậu duệ của các ngươi” hoặc “Ta sẽ lấy đi phần vai từ các ngươi” (xem Lê-vi 7:31-34; Phục 18:3)
3. Đức Chúa Trời sẽ rải (ném) phân của các của lễ (các lễ) của họ vào mặt họ
4. Và ném các thầy tế lễ ra ngoài cùng với đồng phân

**V. Giao ước của Đức Chúa Trời với Lê-vi (Ma-la-chi 2:4-7; Nê-hê-mi 13:29; 7:64)**

A. Kế hoạch của Đức Chúa Trời với dân Ngài từ buổi ban đầu là có một vương quốc thầy tế lễ (Xuất Ai Cập 19:5-6;

1.Phi-e-rơ 2:5-9; Khải Huyền 1:5-6; 5:10)

B. Một giao ước của sự sống và hòa bình cho những ai kính sợ Chúa

1. Đối với chi phái Lê-vi – Được chỉ định để giữ các công việc về đền tạm chứng cứ (Xuất Ai Cập 32:26-29; Dân số 1:47-53)
2. Chức thầy tế lễ của A-rôn và các con trai người (Xuất Ai Cập 28:1; Dân số 18:1-7)
3. Đặc biệt là với Phi-nê-a (Dân số 25:10-13) về việc Ba-la-am làm (Dân số 31:8, 16)
- C. Các thầy tế lễ là những sứ giả của CHÚA của các đạo quân
  1. Luật pháp của sự thật ở trong miệng họ (Phục 33:8-11; Lê-vi 10:10-11; Ê-xê-chi-ên 44:23)
  2. Không tìm thấy sự không công bình trong môi miệng họ
  3. Họ đã bước đi với Đức Chúa Trời trong sự bình an và ngay thẳng
  4. Họ làm cho nhiều người từ bỏ sự gian ác (Đa-ni-ên 12:3)
  5. Môi miệng thầy tế lễ nên giữ sự hiểu biết
  6. Mọi người nên tìm kiếm luật pháp trong miệng họ

**VI. [Những yêu cầu cao của Đức Chúa Trời đối với chức tế lễ]**  
(Lê-vi 21; 1.Phi-e-rơ 1:15-16; 2.Cô 7:1)

**VII. Sự sa ngã của Chức Tế Lễ** (Ma-la-chi 2:8-9)

- A. Lìa bỏ (quay lưng lại) đường lối của Chúa (Ma-la-chi 2:8; Giê-rê-mi 17:13; Đa-ni-ên 9:5; Hê 3:12)
- B. Làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp
- C. Làm ô uế ước với Lê-vi (Nê-hê-mi 13:29)
- D. Có sự thiên vị (xem trọng người ta) trong luật pháp
- E. Sự phán xét của Chúa: làm cho những thầy tế lễ thành những kẻ đáng khinh và bị người ta chà đạp

**VIII. Sự ảnh hưởng của chức tế lễ bị sa ngã đối với dân Chúa**  
(Ma-la-chi 2:10-16)

- A. Xúc phạm giao ước của Đức Chúa Trời với tổ phụ – mọi người đối đãi nhau cách gian dối (câu 10)
  1. Phạm sự gớm ghiếc bằng cách trộn lẫn hôn nhân với “con gái của thần ngoại” (2.Cô 6:14-18; 7:1)

2. Xúc phạm **sự thánh khiết** của Chúa
  - a. Israel (dân Đức Chúa Trời) là một dân tộc thánh <dòng giống>, một quốc gia thánh (Ê-xơ-ra 9:2; Xuất Ai cập 19:5-6; Phục 7:6; 26:19; Giê-rê-mi 2:3; Xa-cha-ri 14:20-21; 1.Phi 2:9; Ma-la-chi 1:2)
  - b. Nơi thánh của Đức Chúa Trời là thánh khiết (1.Các Vua 8:6; Thi Thiên 5:7; 11:4; 65:4; 1.Cô 3:17; 6:18-20; Ê-phê-sô 2:21; Lê-vi 15:31)
  - c. Các thầy tế lễ và người dân làm ô uế đền thờ (Mi-chê 3:9-12; Ê-xê-chi-ên 7:20-21; Thi Thiên 79:1)
  - d. Những kẻ tỉnh thức (giảng viên, thầy tế lễ) và những người nhận thức (học trò) đều sẽ bị loại bỏ (Ma-thi-ơ 15:14; 23:16)
- B. Đối xử không chung thủy với vợ mình khi còn trẻ – phá hủy mối quan hệ hôn nhân
  1. Làm cho bàn thờ của Chúa đầy nước mắt, sự than khóc và nức nở của những người vợ bị ngược đãi (Mal 2:13)
  2. Hôn nhân là không ô uế, thánh khiết và đáng tôn trọng (Ê-phê-sô 5:23-32)
    - a. Một sự mầu nhiệm vĩ đại thể hiện Đấng Christ và Hội Thánh vinh hiển của Ngài
    - b. Bởi Đức Chúa Trời, vợ và chồng sẽ cùng trở nên một thân thể (Ma-thi-ơ 19:3-9)
    - c. Mục tiêu của một cuộc hôn nhân thánh khiết: CHÚA Đức Chúa Trời tìm kiếm những hậu duệ thuộc về Ngài (Ma-la-chi 2:15)
  3. Ly hôn người vợ là đối xử tệ bạc (Ma-thi-ơ 19:3-6)
  4. CHÚA Đức Chúa Trời của Israel ghét ly dị (Mal 2:16)
  5. Vì vậy, hãy chú ý đến tâm linh của anh em
- C. Họ làm phiến CHÚA Đức Chúa Trời bằng lời nói (Mal 2:17; Thi Thiên 95:9-10; Ê-sai 7:13; A-mốt 2:13)
  1. Đặt câu hỏi về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời

2. Khiêu khích Chúa, nói rằng: “Đức Chúa Trời công chính ở đâu?”

### **IX. Lời tiên tri về sự đến thành linh của Chúa (Ma-la-chi 3:1-5)**

- A. Ngài đến lần đầu như là “Sứ giả của giao ước”
  1. Tới đền thờ của Ngài (Giăng 2:17; Thi Thiên 69:9)
  2. Để hoàn tất sự cứu rỗi
  3. Đem đến Giao Ước Mới
  4. Sai sứ giả của Ngài đến là Giăng Báp-tít
    - a. Để dọn đường trước mặt Ngài
    - b. Bước đi trong linh và quyền năng của Ê-li trước Chúa (Ê-sai 40:3; Ma-thi-ơ 3:1-3; 11:10-11; Lu-ca 1:76; Giăng 1:6-7)
    - c. Làm cho lòng cha trở lại cùng con cái và làm lòng con cái trở lại cùng cha (Ma-la-chi 4:6; Lu-ca 1:16-17, 76-77)
- B. Chúa đến lần thứ hai để tinh luyện và phán xét (Mal 3:2-5)
  1. Như một người tinh luyện và làm sạch vàng và bạc
    - a. Để thanh tẩy và làm sạch các con trai Lê-vi (Xa-cha-ri 13:8-9; 1.Phi 1:6-7; 4:12-13)
    - b. Họ có thể dâng của lễ cho Chúa trong sự công bình
    - c. Để của lễ của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ làm Chúa thỏa lòng
  2. Mang đến sự phán xét cho mọi kẻ làm việc gian ác (cả người Giu-đa và dân ngoại) bởi vì họ không kính sợ CHÚA (Ma-la-chi 3:5; Xa-cha-ri 12:1-9; Khải 19:11-21)
- C. Lý do tại sao Đức Chúa Trời không hoàn toàn hủy diệt các con trai của Gia-cốp (Thi Thiên 89:28-37; Rôma 9:27; 11:5; Ê-sai 10:20-23; 59:20-21)
  1. Ngài là Đấng không hề thay đổi (Ma-la-chi 3:6; Hê-bơ-rơ 1:12; 6:16-18; 13:8)
  2. Ngài trọn vẹn, Đấng “Ta là”, Đấng đã có, hiện có và còn đến
  3. Đức Chúa Trời đã lập giao ước cùng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp

**X. Những sự khiển trách khác của Chúa đối với dân không trung thành của Ngài (Ma-la-chi 3:7-18)**

- A. Họ quay lưng lại các mệnh lệnh của Chúa (câu 7)
- B. Ăn trộm Đức Chúa Trời – giữ lại của một phần mười và các của lễ (câu 8-12)
- C. Nói những lời trái nghịch chống lại Đức Chúa Trời (câu 13-15)
- D. Sách ghi nhớ (câu 16-17)
  - 1. Chép lại mọi lời nói của những người kính sợ Chúa, những người suy gẫm danh Ngài
  - 2. Họ sẽ được nhận lãnh phần thưởng trong ngày Chúa trở lại (câu 17)
    - a. Họ sẽ là tài sản quý giá của Ngài
    - b. Chúa sẽ tha thứ họ trong sự phán xét của Ngài
- E. Ai nói những lời trái nghịch sẽ nhận ra trong ngày phán xét
  - 1. Rằng ai công bình và phục vụ Đức Chúa Trời sẽ được lãnh phần thưởng
  - 2. Những kẻ xấu xa và không phục vụ Đức Chúa Trời sẽ bị hình phạt

**XI. Ngày thịnh nộ lớn và kinh khiếp của Đức Chúa Trời**

(Ma-la-chi 4:1-6; Giô-ên 2:31; Công vụ 2:19-20; Khải 6:17)

- A. Đốt cháy như một lò lửa và mọi kẻ kiêu ngạo, làm gian ác sẽ hoàn toàn bị thiêu trụi – một sự hủy diệt hoàn toàn
- B. Đấng Christ – Mặt Trời Công Bình sẽ mọc lên
  - 1. Trong cánh Ngài có sự chữa lành dành cho những ai kính sợ Ngài
  - 2. Họ sẽ giày đạp kẻ gian ác như tro bụi dưới bệ chân mình
- C. Chúa sẽ sai hai nhân chứng của Ngài (Khải Huyền 11:1-14)
  - 1. Môi-se – để nhắc họ lại luật pháp, các mệnh lệnh và những sự phán xét
  - 2. Tiên tri Ê-li – ban cho dân Ngài cơ hội cuối cùng để trở lại cùng Ngài
  - 3. Để cứu đất khỏi sự hủy diệt hoàn toàn